

המערב מתעלם מחומרת האיום עליו

והשבטים הברזאיים הממורמרים והמנוכרים כלפי השלטון המרכזי במצרים, הם כר נזה מאוד לפעולה. הצבא המצרי, כמו כל צבא אחר, מתקשה להשיג שליטה מוחלטת בשטח העצום הזה.

ברור שהפיגוע בשיח' זויד אינו הפיגוע האחרון, כמו שברור שמצרים לא תוכל לבדה למשימה. גם הצלחות מצריות מרשימות כעתיד לבוא ואפילו דיכוי של ממש של ארגוני הג'יהאד בסניני לא ידכאו את רוח "המדינה האסלאמית", המייצגת רעיון ושואבת לקרבה מתנכרים רבים מקרב פוטנציאל ההמונים המיואשים המתוסכלים במרחב ובקהילות מוסלמיות באירופה ובמערב. ההתמודדות עם האתגר מחייבת התנתקות מוחלטת של המערב מהתקנת הפוליטית המזוהה מכולל וחסם בפני פעולה נחרצת, וכן הכרה והפנמה של מהות האיום על הערכים המכוננים של התרבות המערבית והעולם החופשי. היא מחייבת בעיקר התגייסות משותפת למאמץ בינלאומי בהובלת השחקנים האזוריים, ברגש על מצרים וערב הסעודית, ובגיבוי בינלאומי נחרץ.

הגיבוי הבינלאומי צריך לבוא לידי ביטוי ביכולת להקים את הקואליציה הרחבה ביותר האפשרית, ולפעול בנחישות וכיד קשה נגד התופעה, הרעיון, הארגון, הפעילים והתומכים. המאבק צריך להתנהל בכל הממדים ובכל הזירות - צבאית, כלכלית, פוליטית, חברתית. זאת, תוך הפנמת התובנה כי באופן אולי פרדוקסאלי, יש להפעיל אלימות כדי לדכא אלימות מטופפת ואכזרית אחרת.

הכוונת הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזה"ת ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל וחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי

פיגוע הטרור בצפון סיני שגבה אתמול את חייהם של עשרות קצינים חיילים מצרים, חמור ככל שיהיה, הוא בחזקת חוליה ברצף של תהליך, שמהותו ומשמעותו חורגים מגבולות סיני, מצרים והאזור. שני הארגונים הטרורניים האחריות לרצח ההמוני מזהים עצמם כשייכים ל"מדינה האסלאמית" ונשבעו אמונים לח'ליף שבאשה. נרמה כי למרות חומרת האירוע והעוצה שיביעו גורמים בקהילה הבינלאומית, לא נחזה כשינוס המותניים המתבקש: המערב עדיין מתקשה להפנים את חומרת האתגר ומורכבותו, ונוטה לפרש את השפעותיו כמוגבלות לאזור ולסכסוכי הרמים שבו.

פיגוע הרמים הטרורש ביום השנה השני להדחת האדים המוסלמים מהשלטון במצרים ובעיצומו של הודש הרמדאן, הוא משקף את המאמץ השיטתי של ארגוני רשת "המדינה האסלאמית" להמשיך את תגופת הדישגים הנמרדים, בין היתר בהרס הסדר הקיים. בשלב ראשון - לפרוד את מדינת האיום הערביות במרחב, למחוק את הגבולות הבינלאומיים, למגר את שלטון הכופרים ולהשמיד את כל מי שאיננו תולך בדרך. בשלב השני, ולאחר ביסוס הח'ליפות האסלאמית, יבקשו הג'יהאדיסטים להתפשט ולהשליט את מרותם, תרבותם ודתם על העולם כולו.

מצרים כמנהיגת העולם הערבי היא יעד ראוי מבחינת הארגונים הללו. פגיעה במצרים, ערעור ביטחון אזרחיה, התשתת מנגנוני הביטחון שלה וצבאה ופגיעה במעמדה האזורי, בכללתה ובתרמיתה הם בחזקת יעד אסטרטגי, שמישושו יפיה רוח של ממש במפרשי הח'ליפות הרעיק. מרחביו האינסופיים של חצי האי סיני, הריק השלטוני שבו, הגיאוגרפיה, הטופוגרפיה